

Möte med präst förändrade liv

Mötet med den tanzaniske prästen Kennedy Kisanga förändrade gymnasisten Linus Dunkers liv. När han hörde om situationen i ett av Afrikas fattigaste områden bestämde han sig för att göra något, berättar han in en intervju i Dagens Nyheter. Vänskapen mellan Kennedy Kisanga och Sverige inleddes 1978 och har med Danderyds församling att göra.

1978 började vänskapen mellan den lutherske prästen Kennedy Kisanga och prästen Magnus Lidbeck i Danderyds församling. De båda prästerna och deras familjer delade hus under en utbildning i England. Av den vänskapen blev det sedan från 1987 ett vänförsamlingsutbyte mellan Kennedy Kisangas församling i Moshi vid Kilimanjaros fot i Tanzania och Svenska kyrkan i Danderyd.

Kennedy Kisanga har gästat Danderyds församling vid flera tillfällen, senast i höstas. När han var i Sverige för fyra år sedan ingick ett besök i Danderyds gymnasium. Och det är då det avgörande mötet sker mellan den tanzaniske prästen och den dåvarande gymnasisten Linus Dunker. Som invald i skolans miljöråd gick han och ett tiotal andra kamrater - fast skolan hade hoppats på en aula full av intresserade elever - för att lyssna till Kennedy Kisanga.

De fick då höra om livshotande sjukdomar, brist på rent vatten och utbredd fattigdom. Prästen berättade hur människor fick kämpa för att klara sitt livsuppehälle.

"Jag blev starkt berörd av hans ord, kontrasten var så stor mellan mitt liv och hans. Till sist bjöd han in oss elever att besöka Tanzania.", berättar Linus Dunker i DN-artikeln. Och säger att insikten började växa under stunden i skolaulan att det går att åstadkomma förändringar med små medel.

Då Linus Dunker sedan skulle välja projektarbete inför sista gymnasieåret fanns mötet med Kennedy Kisanga kvar. När så tre jämnåriga elever från Moshi besökte Danderyd träffade han dem. För att göra en lång historia kort resulterade det sedan i en fungerande vattenförsörjning i byn Mvuleni.

På påsklovet sista terminen i skolan reste Linus Dunker till Tanzania. På plats, skriver DN, kände han hur engagemanget som mötet med Kennedy Kisanga väckt fördjupades. "Jag är en döpt ateist som tror på naturvetenskap", säger Linus Dunker i artikeln. "Men det har aldrig varit svårt att samarbeta med Kennedy. Han är som kristen och lutheran öppen för andra sätt att se på livet. Han menar att jag utövar min religion och ser på mig som en ´prästkollega` som förverkligar det jag tror på.

Danderyds församling stöder genom sitt vänförsamlingsarbete i Tanzania bl a utbildning av två förskollärare och förutsättningar för att göra en förskola och en yrkesskola självförsörjande. Projektet finns i byarna Fukeni, Chekereni och Kiboroloni. Moshigruppen i Svenska kyrkan i Danderyd väljer att stödja projekt som redan startats och där det på plats finns grupper som brinner för projektet.